

## AUDITIONTEKST - FRU SETTERGREN

FRU SETTERGREN:

Jamen velkommen lille Pippi.

(PIPPI slår armene om livet på FRU SETTERGREN og trykker sig ind til hende på en barnlig, afvæbnende måde)

PIPPI:

(følsomt)

Åh, hvor er du sød! Hvis du bare vidste hvor glad jeg er for at jeg måtte komme idag! Jeg har aldrig nogensinde været til kaffeselskab før forstår du. Ej, hvor skal vi ha' det hyggeligt!

FRU SETTERGREN:

Ja, lad os håbe det.

PIPPI:

Ja, du kan stole på mig. Jeg skal gøre alt hvad jeg kan for at det bliver sjovt.

FRU SETTERGREN:

Det er godt. Men gå nu hen og sæt dig derhenne ved Tommy og Annika!

PIPPI:

Ja, men først skal jeg jo hilse på de der fine damer. (kommanderer) Højre *om* - deling fremad *march!* (traver taktfast hen til damernes bord) Deling *holdt!* Stræk armene *frem!* (griber FRU PRYSSELIUS hånd og ryster den ihærdigt) Hej! Hej! Hvor skønt at møde dig igen, kan du huske hvor sjovt vi havde det sidst?

FRU SETTERGREN:

(bestemt)

Ja, nu må du virkelig gå hen og sætte dig hos Tommy og Annika.

PIPPI:

Ja, ja, jeg skal nok! Men til et kaffeselskab skal man jo hilse og være høflig, ikke?

FRU SETTERGREN:

(lidt utålmodig)

Jo tak, men det er vist rigeligt nu. (Hun begynder at skænke op i kopperne på de store bord)  
Værsgod, så er der serveret!

PIPPI:

(farer frem)

Helle for den første!

FRU SETTERGREN:

Hør nu, børnene kommer til sidst. Har du aldrig hørt om det?

PIPPI:

Hvorfor... til sidst? Sådan gjorde vi aldrig da jeg var ude og sejle. Det er bare om at gå til den fra starten, det sagde far altid.

FRU SETTERGREN:

Men du er jo ikke ude og sejle nu.

PIPPI:

Nej, det er rigtigt. (peger på damerne som har rejst sig) Men se lige engang hvor sultne de der damer der, ser ud. Der er måske ingen ting tilbage når de først har taget for sig og det vil jeg ikke være med til! (begynder at rage kager til sig, råber til TOMMY og ANNIKA) Skynd jer at komme og ta'!

FRU SETTERGREN:

(tager PIPPI kommanderende i armen)

Tommy og Annika har lært at vente til det bliver deres tur.

