

AUDITIONTEKST - DE GUICHE / CYRANO

De GUICHE: *(træder forskrækket tilbage)*

Hvad satan... Hvor kom han fra? ... Tal..!

CYRANO: *(med fordrejet stemme)*

Fra månen !

De GUICHE:

Fra månen?

CYRANO: *(søvnigt)*

Hvad er klokken?

DE GUICHE:

Han er gal!

CYRANO:

Hvad er klokken.... hvilket år... Hvad hedder denne by?

DE GUICHE:

...Men...

CYRANO:

Jeg er helt fortumlet!... Som bly... dumped´ jeg ned fra månen...

DE GUICHE:

Tak... jeg skal videre...

CYRANO: *(rejser sig...med truende stemme)*

Fra månen!.... For fanden!

DE GUICHE:

... Ja, ... jeg forstår ... De er fra forstanden?

CYRANO:

Nej, jeg er fra månen!... Om det varede hundrede år, det aner jeg ikke... Jeg kom som en safran-farvet ildkugle...

DE GUICHE: (*prøver at komme forbi*)

... Flyt Dem en smule...

CYRANO: (*går i vejen*)

Hvor er jeg? Hvilket land på hvilken jord, hvor er jeg landet - som luftmeteor?

DE GUICHE:

...I helved!

CYRANO:

Nåh, er det hér?!...Og hvad - er det jeg sér?..
... Indbyggerne er sorte i ansigtet.. dér? (*peger på hans maske*)

DE GUICHE: (*tager hånden til masken*)

Hva' behar?

CYRANO:

Er det Afrika, Marokko... er De neger?

DE GUICHE:

Jeg bærer maske!

CYRANO:

Nej, hvad er det De siger?.... Italien altså... Genua... Venedig?

DE GUICHE: (*vil gå forbi*)

Jeg ventes af en dame!

CYRANO:

Så er jeg i Paris!

DE GUICHE:

Flyt Dem så!

CYRANO:

Ahhh.. jeg er kommet til Paris... med stjernegrus i øjnene.. susende på min himmelske kælk..!
... Hør... hvis De klemmer på min næse... så sprøjter der mælk!

DE GUICHE:

Hvad, mælk?

CYRANO:

Mælk fra mælkevejen, ja!

DE GUICHE:

-Ahrrr!

CYRANO:

Ahrr- ja, Jeg ved godt, hva' De vil vide... Hvordan jeg kom derop?

DE GUICHE: (*blí r pludselig lidt nysgerrig*)

Nåh, -ja .. Hvordan?

CYRANO: (*ivrig*)

Ja, der er fl e r e måder!.... Tænk Dem... en fyrværkerimekanik: En uhyre stålfjeder, med bøjler af blik,... som ved en eksplosion af krudt og saltpeter, slynger een ud i verdensrummets æter!

DE GUICHE: (*interesseret*)

Ja... og flere måder?

CYRANO:

Da røg, jo stiger opad i hast... Kan man fylde en ballon ... og hænge fast !

DE GUICHE: (*forbløffet*)

..Har De flere... Hvad er det?

CYRANO: (*gør mystiske bevægelser*)

...Her ser De floden som stiger...Engang - da månen trak vand, tog jeg bad..
..og satte mig på strandbreddens sand. Da håret, som de ved, holder sig længe vådt.

Blev jeg trukket i vejret, så let.. så flot....Jeg svæved som en engel højt i det blå, jeg mærked et stød... og jeg så...

DE GUICHE: (henrevet)

De så..... hvad så De?

CYRANO: (med naturlig stemme)

...At ... der er gået et kvarter Passér!...Gå kun videre ... De skulle jo ind!

DE GUICHE: (farer sammen)

Hva' - er jeg blevet gal ?...Beruset? ...Denne stemme!... Denne næse.?... Cyrano!

CYRANO: (bukker og svinger med hatten)

Til tjeneste! (gestus mod døren)... Her kommer de unge elskende, som lige har byttet hjerter og ringe!

DE GUICHE:

Hvem?

Han vender sig ,og ser Roxane komme ud med Christian i hånden. Munken traskende efter, med et saligt udtryk. Duennaen -til sidst, søvnig og i nattøj.

DE GUICHE: (taber kæben)

Roxane!