

Auditionstekst Peter /Rasmus

RASMUS:

Godaften snemand - står du der endnu? Sol og måne! Tænk hvis han virkelig kan opfylde et ønske. Så ville jeg ønske, at jeg var ham den fine borgerdreng. Så var det slut med at fryse, slut med at stjæle, slut med at gå sulten i seng..

HAN HØRER NOGET OG GEMMER SIG. PETER KOMMER IND.

PETER:

Rasmus!?...Hallo!

RASMUS:

Det var dog utroligt, kan man aldrig bli'e fri for dig.

PETER:

Har du opdaget det?

RASMUS:

Opdaget hvad?

PETER:

Solen og månen. Jeg skyndte mig herhen med det samme! Det er anden gang jeg stikker af i dag.

RASMUS:

Tror du virkelig på den historie?

PETER:

Gør du ikke? Hvorfor er du her så?

RASMUS:

..Jeg kom bare forbi.

PETER:

Jeg vil prøve! Hvad ville du ønske, hvis det virker?

RASMUS:

Hvad ville *du* ønske?

PETER:

Du griner bare af mig. Sig dit først!

RASMUS:

Gu' vil jeg ej. Det rager ikke dig. Jo - det gør det for resten... men vi kan jo sige det samtidigt.

PETER:

Lad os det. Er du klar? 1 - 2- 3..

BEGGE:

Jeg ville ønske at jeg var dig!!

(DE KIGGER FORBAVSEDE PÅ HINANDEN.)

Vil du virkelig være mig! - Ja da!

RASMUS:

Der skete ingenting. Og det skal du være glad for. Hvorfor i alverden vil du dog være mig?

PETER:

Mit liv er så ensformigt! Jeg vil ha' eventyr - være ligesom dig...

RASMUS:

Du får da mad hver dag..

PETER:

Nå ja – og hvad så? Gør den sorte hånd ikke det?

RASMUS:

Jo, jo.... selvfølgelig..

RASMUS:

Hvad sker der..??

PETER:

Jeg...jeg ved det ikke!! Av - hvad er det for et jag i min mave?

RASMUS:

Det er sikkert sult!

PETER:

Sult..??!!

DE VENDER SIG, SÅ DE STÅR ANSIGT TIL ANSIGT.

BEGGE:

Hov - hvor kom det spejl fra?

DE LAVER DET GODE GAMLE SPEJLTRICK ET ØJEBLIK.

PETER: (SER NED AF SIG SELV)

Nu forstår jeg. Du *er* virkelig blevet til mig!

RASMUS:

Og du er blevet til mig. Det er utroligt..!! Schhhhhh! Der kommer nogen!