

HARRY AUDITIONTEKST

HARRY

Det er meget bedre herude. Ka' De også dufte roserne?

POLLY

Roserne? Nej.

*Han giver hende rosen, han har gemt bag ryggen.*

HARRY

Nu kan De!

*De griner, da hun tager rosen, tager han hendes hånd.*

De har en henrivende hånd.

POLLY

(trækker den genert til sig)

Sikken en stjerneklar aften.

HARRY

Nåja, må jeg præsentere min arbejdsplads.

(slår ud med armene)

Himlen! Jeg er flyver. (gør honnør) Løjtnant Harry Smith,  
1. Pilot i flyvevåbenet.

POLLY

Nå sådan.

HARRY

Og hvad med Dem, har Dé prøvet at flyve?

POLLY

Joeh, jeg flyver en del.

HARRY

Så må vi op sammen en dag.

POLLY

Næ, det går vist ikke... for far!

HARRY

For Deres gamle?

POLLY

Ja, han er temmelig streng min... gamle. Må jeg spørge Dem om noget?

HARRY

Fyr løs.

POLLY

Hvordan virker jeg på Dem?

HARRY

Himmelsk!

POLLY (skuffet)

Jeg ville hellere virke jordisk.

HARRY

De virker på mig, så jeg dårlig kan trække vejret.

POLLY

Sig noget mere.

HARRY

Og når De smiler, galopperer mit hjerte, og mit indre føles som en boblende vulkan. (*Nærmer sig hende hun undviger*)

Man... kunne selvfølgelig også spille lidt. (*Sætter sig ved klaveret*)

Jeg spiller klaver! Og komponerer. Tænk, at det er så let! Det er som om, jeg har alle verdens sange i mit hoved. Og nu må de bare ud.

*Rejser sig og griber John og danser rundt med ham, mens han manisk synger løs af melodier fra alle tider.*

Et solstrejf i en vandpyt... og skibet skal sejle i nat...hip hurra det er min fødselsdag... klokken var lidt i 5, sig uhuhu...

Åååhhh jeg har aldrig haft det bedre. Jeg må straks til teatret. JEG kan færdiggøre den musical!

(synger til Polly)

Hvis din far han gi'r dig lov tager du så med mig i himlen.

(på vej ud)

Køb bananer...køb bananer her hos miiiiig.